

SCENE 5

REKTORS KONTOR

(OTTO [rektor] sidder ved sit skrivebord og spiser et rundstykke. VIVIAN [gymnasielærer] kommer styrtende ind.)

VIVIAN: Den er helt gal igen! Jeg kan ikke mere!

OTTO: (helt forvirret) Nå, øh... Godmorgen, Vivian.

VIVIAN: Ja, godmorgen, rektor!

(sætter sig på en stol foran skrivebordet)

OTTO: Hvad er der galt? Er det 3.b igen?

(VIVIAN bryder grædende sammen og gemmer hovedet mellem sine arme ind over skrivebordet. OTTO rækker hende et lommetørklæde, som hun bruger flittigt efterfølgende.)

VIVIAN: Ja, det er 3.b! De er ustyrlige! Satans yngel! Jeg gi'r op! Det er slut!

OTTO: Rolig nu... Det er vel ikke min datter, går jeg ud fra?

VIVIAN: Nej, selvfølgelig er det ikke din datter!

OTTO: Det var godt... Har du prøvet at skrue bissen lidt på over for dem?

VIVIAN: (kigger op fra sine arme og ser på OTTO, som om at han var en idiot) Øh, ja! Hvor inkompetent tror du, at jeg er? (pudser sin næse)

OTTO: Ja, eftersom du åbenbart ikke har styr på dine elever, så...

(VIVIAN ser forarget på OTTO og begynder at flæbe igen.)

OTTO: (trøstende) Nej, det, jeg mener, er, eftersom du åbenbart ikke har styr på dine elever, så må det jo være eleverne, der er noget galt med, og ikke dig! Hvad siger du til et forældremøde?

VIVIAN: (holder op med at græde) Igen!? Det er jo som at sku' vælge mellem pest eller kolera... Fint, så lad os indkalde til forældremøde. Der må være konsekvenser! Så længe de møgunger snart får lært at holde deres kæft!

(VIVIAN rækker OTTO det tilsnottede lommetørklæde)

VIVIAN: Tak, rektor. (går ud) Og ja, jeg elsker mit job!

(VIVIAN forsvinder helt ud. OTTO ryster på hovedet og ser kvalmt ned på lommetørklædet i sin hånd.)